

Wereldwijd Overleg voor Vrouwen in Internationaal Christelijk Leiderschap

Amsterdam – juni 2019

Oproep aan alle christenen

Wij, zestig internationale vrouwelijke leiders uit 18 verschillende landen kwamen op 2-5 juni 2019 in Amsterdam bij elkaar tijdens het »Rise in Strength« overleg om de bijdrage van christen vrouwen aan het werk van God in de wereld te vieren.

We kwamen bijeen vanuit verschillende achtergronden en we erkennen dat we ons bevinden in een veranderende context.

We zijn verenigd in onze overtuiging de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog steeds een barrière vormt die het effectieve getuigenis van de kerk door de transformerende kracht van het evangelie vermindert.

We bevestigen dat Jezus is gekomen opdat we allemaal leven mogen hebben en dat in al zijn volheid¹. Dit evangelie verandert levens. De Bijbel bevestigt dat Jezus vrouwen riep, aanvaardde, genas en herstelde. We wijden ons toe om dit Goede Nieuws te delen en te demonstreren; vrouwen en mannen² worden nog steeds geroepen door Gods genade en de bekrachtiging van de Heilige Geest³.

We onderschrijven de theologische benadering vastgesteld tijdens de Lausanne Movement in Cape Town als basis voor onze oproep aan alle christenen:

„Dat wij allemaal, mannen en vrouwen, getrouwd en ongetrouwd, verantwoordelijk zijn om Gods gaven in dienst te stellen ten behoeve van anderen als rentmeesters van Gods genade, voor de eer en glorie van Christus. [Wij] zijn ook verantwoordelijk om het volk van God in staat te stellen alle gaven in te zetten die God heeft gegeven op alle gebieden van dienstbaarheid waartoe God de Kerk roept.“⁴

We zijn geroepen, voortbouwend op dit Bijbelse fundament, om ons bewustzijn te vergroten, meer alert te zijn en ons te committeren aan een aantal specifieke acties teneinde Gods intenties voor alle mensen te herstellen.

BEWUSTWORDING

We erkennen dat onze gemeenschappen en leiderschapsstructuren niet altijd aanmoedigend, bevrijdend of zelfs veilig zijn geweest voor vrouwen en meisjes, die door God worden gewaardeerd en geliefd.

We erkennen dat de mogelijkheden voor vrouwen om als leiders te dienen in de kerk wereldwijd beperkt zijn, met als gevolg dat velen op die manier geen bijdrage konden leveren aan de Kerk.

We erkennen dat de kerk veel vrouwen en meisjes diep heeft gekwetst en hun pijn niet heeft gehoord of erkend.

We erkennen dat geweld in al zijn vormen jegens vrouwen niet alleen buiten de kerk plaatsvindt, maar ook binnen de kerk voorkomt.

1) Joh. 10:10b 2) Gen. 1:26-28, 2:23 3) Hand. 1:8 4) www.lausanne.org/content/ctc/ctcommitment#capetown, p. 6

ALERTHEID

We erkennen dat de kerk wereldwijd te vaak de stem van vrouwen heeft genegeerd.

We leggen ons erop toe om aandacht te schenken aan deze stemmen, inclusief hun ervaringen, perspectieven, vreugdes en lijden.

We leggen ons erop toe aandacht te besteden aan vrouwen en meisjes in de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en regio's van de wereld, vooral degenen die in extreme armoede leven of gehandicapt zijn, mensen die worden bedreigd door mensenhandel, worden vervolgd vanwege hun geloof, of onderwijs en wettelijke rechten worden ontzegd en zo het grootste risico op geslacht-gerelateerd geweld en discriminatie lopen.

We leggen ons erop toe de geestelijke gaven van alle vrouwen en meisjes te erkennen, om te putten uit de middelen die God heeft gegeven voor het welzijn en de kracht van de Kerk als geheel, waar dit zich ook maar manifesteert in elke sector van onze samenleving.

ACTIE

De onderstaande acties gelden voor ons allemaal:

Aangaan van een positieve dialoog, tonen van berouw over fouten en de pijn die we hebben veroorzaakt, en streven naar verzoening in de overtuiging dat dit een eerste stap is om onze gemeenschappen mondiger te maken in Christus en veiliger te maken voor vrouwen, meisjes, mannen en jongens.

Vieren van de kracht, de moed, de gaven en het werk van vrouwen in kerken over de hele wereld.

Samenwerken in eenheid om de problemen aan te pakken die ons aangaan met betrekking tot de meest kwetsbare bevolkingen, vooral degenen die in extreme armoede leven en vervolgd worden voor hun geloof.

Inzetten van onze gaven en kansen om onze lokale kerken en de globale kerk verder te versterken, te laten groeien naar volwassenheid, in navolging van Christus' voorbeeld van dienend leiderschap.

Toewijden aan de samenwerking tussen vrouwen en mannen.⁵

Toerusten van vrouwen en meisjes om leidinggevende functies in de kerk en in de samenleving in ruimere zin op zich te nemen, inclusief training, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van innovatieve hulpmiddelen.

Oproepen van mannen en vrouwen binnen de kerk om zo te handelen dat vrouwen, mannen, meisjes en jongens allemaal hun spirituele gaven kunnen omarmen om het werk van de kerk te versterken, en haar getuigenis voor de glorie van God.

5) Ef. 5:21, Joh. 17:21-23